



Met groot verdriet, maar ook in diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan...



Willy
Van Campenhout

Geboren in Steenokkerzeel op 4 oktober 1933
en overleden in Leuven op 6 januari 2025.

Het afscheid gevolgd door de begraafing van de urne
gebeurt in strikte intimiteit.

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.

Zijn Broer, zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en
nichten danken u voor uw steun en medeleven.