

*Moeder* van  
Martine Van Der Kelen  
Linda Van Der Kelen

*Mémé* van  
Kenny  
Jana en vriend Yannick  
Brenda en vriend Dimitri

*Overgrootmoeder* van  
Liam  
*Baasje* van  
Mila 

In tuinen van liefde  
groeien bloemen van troost

*Marie Pilette*  
weduwe van Gustaaf Van Der Kelen

Geboren in Pepingen op 14 januari 1930  
en overleden in  
Leuven op 24 maart 2024.

*Lieve mémé*

Wij danken je voor je liefde,  
Je levenslust en je wilskracht.  
Met goedheid en lieve zorgen heb je ons omringd.  
Je hebt ons zoveel gegeven:  
besef van alle mooie dingen in het leven,  
kracht om moeilijke momenten te overwinnen.  
De fierheid waarmee je ons voorging.  
De gave eerst aan anderen te denken,  
en jezelf voor anderen weg te schenken.  
Als troost blijft ons de herinnering:  
"In alles ben je groot geweest..."



*De tijd heeft je van ons weggenomen  
maar, je bent niet heel ver weg.  
Je bent in ieder van ons,  
heel dichtbij en voor altijd  
Rust zacht en we hopen  
jou terug te zien  
en dat dit geen afscheid is  
maar een « tot ziens ».*

*Marie*

Voor altijd in ons hart lieve mémé

  
Olivier Van Oostveldt  
UITVAARTZORG

